

Nieuwsbulletin 8 vluchtelingen hulp 16-04-2022

In dit Bulletin:

- Oekraïners koken voor Hattem
- Opvang in Hattem
- Bericht uit Swalyava
- Voedselhulp
- Interview met vluchtelingen
- Dankbaarheid en gebed

Oekraïners koken voor Hattem

Al dagen hebben de Oekraïense vrouwen in Hattem het druk. Ze zijn enthousiast bezig om een maaltijd voor 100 personen voor te bereiden. Een Oekraïense maaltijd wel te verstaan! Op deze manier willen ze iets terug doen voor de warme ontvangst die ze in Hattem hebben gekregen. Na het bereiden van de maaltijd willen ze met ieder die bij de opvang betrokken is gezellig van de smakelijke gaan genieten. De verwachtingen zijn hoog gespannen.

Opvang in Hattem

Regelmatig komen er weer nieuwe vluchtelingen bij die door het vluchtelingen hulpcomité mogen worden opgevangen op een goede en veilige plek. De ondersteuning wordt geboden aan hen die via het comité een plaats wordt geboden maar ook aan anderen.

De ondersteuning is hard nodig en dan is niet alleen een warm hart, maar soms veel meer nodig.

Sommige vluchtelingen hebben trauma's opgelopen waar zelfs mensen van het comité wakker hebben gelegen. Daarvoor is het zeker nodig om professionele hulp in te schakelen.

Bericht uit Swalyava

Van Slavic Murza, de predikant in Swalyava kregen we een bericht waar hij en zijn vrouw allemaal mee bezig zijn. Hierbij een opsomming wat ze de afgelopen 40-50 dagen mee bezig zijn geweest:

- Zorg voor ongeveer 20 mensen die bij hen wonen.
- Het verspreiden van ongeveer 5000 kg kleding en schoenen.
- Het verspreiden van ongeveer 5000 kg dekens, handdoeken, enz.
- Het vinden en verspreiden van 30 matrassen en bedden omdat veel mensen geen slaapplek hebben.
- Het vinden en aanbieden van 25 rolstoelen, aan oude vluchtelingen die niet kunnen lopen.
- Het bezorgen van 50 dozen met medicijnen voor ziekenhuizen en voor soldaten in Oost-Oekraïne.
- Eten klaar voor soldaten die in ons plaatselijke ziekenhuis liggen.
- Het bereiden en verspreiden van ongeveer 700 voedselpakketten voor vluchtelingen.
- het helpen van veel gezinnen met verwennerijen, eten voor kinderen, etc.
- Het verspreiden van veel Bijbels, Nieuwe Testamenten en andere christelijke literatuur en spelletjes.

Al deze bezigheden waren grote reclame voor de kerk en ongeveer 50 nieuwe mensen bezochten de kerkdienst de afgelopen maand.

Murza zou willen dat de oorlog morgen stopt, maar helaas is dat niet zo. En niemand weet wat er morgen gebeurt. Als kerk voelen zij zich verantwoordelijk voor vluchtelingen die naar Swalyava komen. Ze willen hen gastvrijheid en zorg tonen. Met onze hulp en gebeden.

Moge God ons en hen helpen om een licht voor mensen te zijn.

Voedselhulp

Tot voor kort was voedsel goed verkrijgbaar in Swalyava. Nu wordt de situatie nijpender en is de vraag gekomen om te helpen met voedsel. In samenwerking met de Stichting Oekraïne Projecten wordt er gewerkt om 2 pallets met voedsel naar Oekraïne te brengen.

We hebben een lijstje gekregen welke spullen nodig zijn. Er is een bestelling gedaan en deze wordt de komende dagen geleverd. Wanneer alles gelukt kan het houdbare voedsel vrijdag met andere goederen onderweg gaan naar Oekraïne.

Interview met vluchtelingen

Zorgvergoedingen

In Nederland hebben we een hoop ziekenzorg die door het ziektekostenstelsel wordt vergoed. Voor ziekte kosten betaal je een eigenrisico van €385,00. Voor het bedrag wat je meer aan zorgkosten maakt, draait je verplichte zorgverzekering op. Door de zorgverzekering zijn in Nederland bijna alle ziektekosten gedekt.

We hebben een van de vluchtelingen gevraagd om een paar vragen te beantwoorden om achter de verschillen tussen Nederland en Oekraïne te komen. Ook hier blijkt weer dat niet alleen de taal anders is, maar dat zoveel meer is wat hier anders werkt dan in Oekraïne

1. Hoe is de zorg geregeld in Oekraïne? In Oekraïne zijn medicijnen vrij verkrijgbaar, maar je moet ze wel zelf voor betalen. Zeer slechte regeling voor medicijnen en de zorgkosten worden niet betaald. Alle zorgkosten zoals dokter, tandarts, medicijnen zijn voor jezelf. Bovendien mag de zorgverlener zelf de prijs bepalen. Hiervoor zijn geen regels.
2. Wat zijn de kosten en wat moet je betalen bij verzekeringen? Er is geen verzekering voor medicijnen en ziektekosten mogelijk
3. Hoe gaat dat wanneer iemand naar het ziekenhuis moet? Wie betaald de kosten hiervan? Je moet alles zelf betalen. De arts, verpleegkundige, etc. bepaald zelf het tarief. Soms zijn voor laboratoriumonderzoeken vaste prijzen.
4. Zijn er particuliere ziekenhuizen die betere zorg bieden? Hoe is de kwaliteitsverhouding? Voor sommige aandoeningen kun je beter naar een privékliniek gaan. Maar dat geeft niet altijd garantie op betere zorg of een betere prijs. Het is vaak zo dat mensen van elkaar horen waar je goed terecht kunt en de behandelingen goed uitgevoerd worden.

Dankbaarheid en gebed

Gebed, het machtigste wapen.

Blijf bidden voor:

- Hen die getraumatiseerd zijn door het leed van de oorlog
- De hulpverleners in Nederland, maar ook in Oekraïne
- Het zware werk van allen die zich inzetten voor de vluchtelingen
- Wijsheid voor hen die een einde aan de oorlog kunnen maken
- Het lukken van het voedseltransport

Laten we danken voor:

- De vele mogelijkheden die er zijn om te helpen
- De veilige plek die de vluchtelingen hier mogen vinden
- De professionele hulp die kan worden geboden.