

# Liturgie

## Zondag 12 juni 2022

### Een goddelijke dans



Jutta Blühberger, *PERICHORESE* (2013)

Vrijzinnig Hattem  
Voorganger: Riek van Haeringen  
Orgel: Gerben Rorije

*Welkom en aansteken van de kaars*  
*Aanvangswoorden*

*Zingen: lied 8a: 1, 2, 3 en 6*

De wereld van vandaag is ons  
van ouds al toegeacht  
als dansvloer waar de liefde leidt  
en waar de hoop ons wacht.

Liedboek Online

- |  |   |
|--|---|
| 1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw Naam in de geschiedenis, op heel de aarde, wijd en zijd. De hemel zingt uw majesteit.   | 3. Zie ik uw sterren in de nacht, die hemelhoog geschapen pracht, wat is dan niet het mensenkind dat Gij het kent en zo bemint. |
| 2. Het eerste kinderlijk geluid roept glorieus uw sterkte uit. Met onze kwetsbaarheid vertrouwd ontwapent Gij wat ons benauwt. | 6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam in de geschiedenis, want op de aarde is wijd en zijd het mensenkind uw majesteit.   |

*Kyrië en gloria: gebed*

*Zingen: lied 304: 1, 2, 3*

Zing van de Vader die in den beginne  
de mensen schiep, de dieren en de dingen:  
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:  
houd Hem in ere!

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,  
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:  
luister naar Hem het woord van alzo hoge:  
houd Hem in ere!

Zing van de Geest, de adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.  
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:  
houd Hem in ere!

*Introductie: Trinitatis, een goddelijke dans met lezing Johannes 16: 12 - 15*

Zingen: lied 706: 1 en 4



1 Dans mee met Va-der, Zoon en Geest,  
kom bin-nen in hun kring,  
dat wer-ve-len-de sa-men-spel  
van ver voor ons be - gin.

Wij dansen mee met deze Drie,  
op weg van feest tot feest.  
Een jubelzang gaat in het rond  
om Vader, Zoon en Geest.  
De liefde, het geloof, de hoop,  
zij leiden tot dit lied:  
verweven met ons leven is  
de dans van deze Drie!

Lezing Spreuken 8: 22 - 36

Zingen: Zangen van zoeken en zien lied 516: 1, 2 en 3

1. Met de sterren in haar ogen,  
glanzend als de oceaan,  
is ze op de plek gaan staan  
waar de paden samen komen,  
vrouwe Wijsheid,  
onbevangen als een kind,  
roept ze schallend in de wind.

2. Zij kent het begin der dingen.  
Van de allereerste tijd  
heeft ze al de dans geleid.  
Ze is Gods vertrouweling,  
vrouwe Wijsheid,  
Wat ze vraagt in stad en land  
brengt het leven in balans.

3. Eerlijkheid als goud gewogen,  
recht dat blinkt als zilverwerk,  
en de mens die waarheid zegt  
daarvan heeft ze luid gesproken,  
vrouwe Wijsheid.  
Wij slaan nieuwe wegen in  
met de wijsheid als vriendin.

Overweging met verhaal 'Het juffertje' (Paul Biegel)

Muzikaal intermezzo

Zingen: lied 848: 1, 2, 3, 4 en 5

1. Al wat een mens te kennen zoekt  
aan waarheid en aan zin:  
het ligt verhuld in uw geheim  
dat eind is en begin.

3. De mens die naar uw wijsheid zoekt,  
van harte, met verstand –  
doet Gij uw wereld ondergaan  
als maaksel van uw hand.

2. Geen mensenoog heeft dat gezien,  
geen oor heeft het gehoord;  
het wordt ternauwernood vermoed  
en aarzelend verwoord.

4. Als wij uw sporen bijster zijn,  
Heer, geef ons denken moed;  
Leer ons te luist'ren naar de Geest  
die doven horen doet.

5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest,  
aan de drie-ene macht:  
geheim dat aan de oorsprong staat  
en in het eind ons wacht.

Gebed – stil gebed – afgesloten met 'Onze Vader'

Zingen: Zangen van zoeken en zien lied 224a: 1, 2, 3 en 4

1. Aan onszelf teruggegeven,  
korte spanne uitgegeven  
boven lasten van het leven  
zagen wij  
in een flits, het was maar even  
hoe wij mogen zijn.

3. Volheid hebben wij ervaren  
waar w`in vrede samen waren,  
onze onrust kon bedaren,  
aangeraakt  
door de hemel die de aarde  
vasthoudt en bewaakt.

2. Beeld dat wij nu in ons dragen,  
stralend licht dat onze dagen  
richting geeft door wat wij zagen,  
lijf en geest  
voelen in de diepste lagen,  
heelheid die geneest.

4. Vleug van eeuwigheid, ontloken  
in een schepping zo gebroken,  
hoop als vonken aangestoken  
om ons heen.  
Tijd van gaan is aangebroken,  
wij gaan niet alleen.

Zegen

Doven van de kaars

Collecte bij de uitgang

"Zij – wijsheid - toonde hem het koninkrijk van God  
en gaf hem kennis van het heilige"  
Wijsheid 10:10