

LITURGIE
Vrijzinnigen Hattem
27 november 2022

Eerste Advent



'Gedachteniszondag'

Voorganger: Anja van de Poppe
Organist: Jan van Garderen

Orgelmuziek bij binnenkomst

Welkom en begroeting

Openingslied: ZZZ lied 116 'Overal zijt Gij'

O - ver - al zijt Gij on - zicht - baar ge - ge - ven,
spre - kend na - bij, de stil - te ver - wacht U,
men - sen be - staan U, zien en be - le - ven U.

2. Mensen van vlees
van licht en gesteente
hard en van bloed
een vloed niet te stelpen
mensen uw volk
uw stad hier op aarde.

3. Aarde is al wat
wij zijn, wat wij maken.
Adem ons open
maak ons uw aarde
uw nieuwe hemel
vrede op aarde.

Stilte en gebed

We zingen lied 601 'Licht dat ons aanstoot in de morgen'

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draag.

3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Woorden bij deze zondag

We zingen lied 458 'Zuivere vlam'

Zui-ve-re vlam, ver-drijf met je licht
de ang-sten van ons hart.

2. Kindle a flame to lighten the dark
and take all fear away.

Herdenking van de overledenen uit ons midden en daarbuiten

*We luisteren naar 'Lux Aeterna' van Edgar Elgar gezongen door Voces8
'Schenk hun eeuwige rust, O Heer; en laat het eeuwig licht op hen schijnen'*

Iedereen is van harte uitgenodigd om een persoonlijk gedenklichtje aan te steken.

Muziek van Arvo Pärt: 'Spiegel im Spiegel'

We zingen: 'Heer, herinner U de namen' (melodie Lb 730)

Heer, her-in - ner U de na - men
ie - der die ge - stor-ven is
Zie ons aan zo - als wij kwa-men
uit de diep-te, het ver - lies
van de men - sen, die wij dra - gen
op de lip - pen, in ons hart,
die wij mis-sen sinds de da - gen,
dat de dood ons huis verwacht.

Heer, U weet hoe vaak wij deelden
van ons dagelijkse brood,
hoe wij vochten, hoe wij speelden,
ongehinderd door de dood.
Ooit bent U met ons begonnen
aan een ware levensreis.
Langs de wegen van verlangen
gaan wij biddend: breng ons thuis.

Gedicht van Toon Tellegen: 'Soms, een enkele keer'

We luisteren naar 'Verdriet' door Broeder Dieleman (zie bijlage)

Overweging: 'Wat doen we met het verdriet dat nooit meer overgaat?'

We zingen lied 982 'In de bloembol is de krokus'

1. In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

2. Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

3. In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

Zegen, die wordt beantwoord met het zingen van Lied 416:14

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Zij zal met je zijn.

Doven van de kaars

'Verdriet' door Broeder Dieleman



Wat doen we mee de tranen
Wat mee het graf waar op we staan
Wat doen we mee die blommen
Ze zullen in de vuulbak gaan
Wat doen we mee onze naaste
Elk mens dat 't leven laat
En wat doen we mee het verdriet
Dat nooit meer overgaat

Wat doen we mee de luchten
Wat 'en we met de zee gedaan
Wordt het ier ooit nog winter
Za'k ooit nog op schaatsen staan
Wat doen we mee die zwarten hond
Die 's nachts ier buten staat
En wat doen we mee het verdriet
Dat nooit meer overgaat.

Waar zien toch onze boeren
Waar is m'n grootvaders verhaal
Wie het er onze tied gestolen
Ging mee ons leven aan de haal
Wie kocht er onze akkers op
Wie pleegde hoogverraad
En wat doen we mee het verdriet
Dat nooit mee overgaat.

Waar is noe m'n liefje
Wat heb ik eur aangedaan
Wie ben ik in m'n eentje
oe moet ik over strate gaan
As ze nie mee nest me staat
En wat doen we mee het verdriet
Dat nooit meer overgaat.