

LITURGIE
Vrijzinnigen Hattem
11 december 2022

3e advent



TERUG NAAR
HET KIND VAN BETHLEHEM
Het nieuw verworven inzicht van
Faust, Buber en Blaine

Voorganger: Jelmer Koorstra
Piano: Noor van Duinen
Zang: Trea van der Cingel

Woorden van begroeting en mededelingen

De derde adventskaars wordt aangestoken, de volgende stap van groeiend inzicht in waar het Kind van Bethlehem in wezen voor staat

We zijn stil om tot onszelf te komen en tot God

We zingen staande een lied van blijde verwachting: Eva 's lied 20:1, 2, 3

Musical score for the hymn "Eva's Lied 20:1, 2, 3". The score is written on a single treble clef staff with a key signature of one flat (B-flat) and a common time signature (C). The lyrics are in Dutch and are aligned with the notes. Chord symbols (Dm, Gm, Am, Bes, C, F) are placed above the staff to indicate the accompaniment.

1. In de har - ten van de men - sen
leeft een eeu - wen - oud ge - rucht
van een we - reld die vol - maakt was,
waar - van God zag dat zij goed was,
lich - tend beeld dat van ons vlucht.

Echo die in ons blijft klinken,
vonk van God, geef ons de durf
't met dit sprankje hoop te wagen
tot het groeiend wordt voldragen,
ons van binnenuit vervuld.

Als een kind zo klein en kwetsbaar,
teer, maar toch vol zachte kracht,
wordt dan Christus steeds herboren,
wat in 't donker leek verloren
wordt weer aan het licht gebracht.

Woorden om mee te beginnen

We zingen ter bevestiging: Eva`s lied 20:4

Dunne draad van licht en leven
Geest van God die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen
ons naar heelheid die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt.

Het thema wordt ingeleid

*We zingen een lied over wie Jezus is geweest
(melodie geen wiegje als rustplaats)*

Wij zingen een liedje, een lied over hem
die liefhad met handen, met ogen en stem.
Die ooit werd geboren in een donkere grot,
maar later als licht werd, de glimlach van God.

Wij zingen een liedje, een liedje zo blij
Want hij hielp de mensen en maakte hen vrij.
Hij sprak en hij leefde wat goed was en recht,
en heeft zo aan ieder Gods hart uitgelegd.

Wij zingen een liedje, een liedje zo fijn,
dat Jezus het voorbeeld voor ieder zal zijn;
dat eens alle mensen zijn weg zullen gaan,
de aarde een tuin wordt, een feest het bestaan.

Woorden bij het thema uit het boek der boeken: Prediker 2:1-11

We staan stil bij het thema

Een moment van bezinning

Muzikale overdenking: 'Kirchen Aria van Stradella'

Woorden van gebed: LIVE – Overcome (zie bijlage)

*We zingen staande een lied waarin de weg van het Kind
van Bethlehem wordt uitgetekend (melodie auld lang syne)*

Waar liefde mensen samenvoegt
worden stenen een paleis,
de kille straat een lentetuin,
de hel een paradijs.

Refrein: Een land van licht en zonneschijn,
een haard waar men zich warmt;
een overvolle beker wijn,
een mens die je omarmt.

De deur roept je een welkom toe,
een stoel staat voor je klaar;
de tafel is gastvrij gedekt,
een heerlijk avondmaal.

Refrein: Een land van licht en zonneschijn,
een haard waar men zich warmt;
een overvolle beker wijn,
een mens die je omarmt.

Woorden van uitzending en zegen

We zingen ter beaming: Lied 420 (3x vrouwen, mannen, allen)

Groot is de we-
reld
en lang duurt de tijd,
maar klein zijn de voe-
ten
die gaan waar geen we-
gen gaan
o - ver - al heen.

Doven kaars

Collecte bij de uitgang