

LITURGIE

Vrijzinnigen Hattem

30 april 2023



Thema: VOGELVRIJ

Voorganger: Marianne Gaastra
Organist: Gerben Rorije

Orgelspel; Welkom en aansteken kaars

Lied 287: 1, 2 en 5

1. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnen treden, -
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2. Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen -
als de kerk van liefde leest
is het feest!

5. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht, straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, -
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Openingsgebed (voorganger en allen)

De dagen worden langer
het licht komt terug:
Onze hulp is in uw naam.

In uw licht van de opstanding van Pasen
laten wij onze schaduw achter ons,
in verborgenheid groeit nieuw leven.
Onze hulp is in uw naam.

Schep ruimte in ons voor uw komst,
kom op ons toe, licht in het duister.
Onze hulp is in uw naam.

Maak ons kwetsbaar, wek ons verlangen,
spreek uw verlossend woord.
Onze hulp is in uw naam.
... stilte ...
Dat wij uw weg gaan,
elkaar goed doen en vergeven.

Lied 608: 1, 2 en 3

1. De steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht –
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

2. De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen –
die zaaien in tranen
die keren met lachen en juichen.

3. De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Schriftlezing Genesis 8, 6-16

Lied 981: 1, 2 en 4

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Schriftlezing Johannes 20: 19-31

Lied 221: 1, 2 en 3

Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heengeslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord, dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft -
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Overdenking

Orgelspel

Gebeden

Afgesloten met gezamenlijk gebeden :

Bron van Zijn, die ik ontmoet
in mijn ontroering over wat is,
Ik geef u een naam opdat ik u
een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben
aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt de alwerkzame wil geboren,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. Amen

Slotlied: 632: 1 en 3

1. Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht
heeft Hij ons licht aangeheven.

3. Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

Zegen

Doven kaars

Collecte bij de uitgang