

LITURGIE

Vrijzinnigen Hattem

25 juni 2023



Voorganger: Rinus van Warven
Orgel: Jan van Garderen

Welkom en aansteken kaars
Opening

Orgelspel
Groet

Zingen: Lied 601 : Licht dat ons aanstoot in de morgen

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Geloofsbelijdenis Dorothee Sölle

Zingen: Lied 538 : Een mens te zijn op aarde

1. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.

3. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

2. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Tijd om te leven Stef Bos

Zingen: Lied 687: Wij leven van de wind

1. Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

2. Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.



3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Lezing: Jesaja 15: 10 en 11

Orgelspel

Lezing: Matth, 11: 2-6

Matth, 11: 28-30

Zingen: Lied 981 : Zolang er mensen zijn op aarde

1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.,
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Overweging

Orgelspel

Zingen: Lied 1003: Stil is de straat

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

Refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

Niemand een brood in de hand,
mensen die enkel maar vragen
brood voor hun knagende magen-
niemand een brood in de hand.

Refrein

Nergens meer feest in de stad,
mensen die overal schuilen
en om hun kinderen huilen-
nergens een feest in de stad.

Refrein

Niemand een lach om de mond,
mensen met angst om de lippen,
overal ogen die schrikken-
niemand een lach om de mond.

Refrein

Stil is de stad. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene-
stil is de stad overal.

Refrein

Gebeden

Zingen: Lied 423 : Nu wij uiteengaan

Nu wij uiteen gaan vragen wij God:
Ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteen gaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
Ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

Zegenbede

Doven kaars

Collecte bij de uitgang