

Vrijzinnigen Hatterm
15 oktober 2023

Thema: Ootmoed



Afbeelding: De geknielde, George Minne (1866-1941)

Voorganger: Jasper van der Horst
Piano: Noor van Duinen

Welkom, mededelingen, aansteken kaars

Zingen:



Inleidende woorden

Zingen: Lied 277 2x



Stilstaan bij onze wereld

Zingen: ZZZ 489



Zolang een druivenrank nog sap,
al is het maar één druppel heeft,
gooi die niet weg maar wacht
schem toekomst, maak ons nieuw.

Zolang er aan een dorre stam
nog maar één groene twijg ontspruit,
snoei die niet weg maar wacht
schem toekomst, maak ons nieuw.

Zolang nog één mens in een stad
op zoek is naar gerechtigheid,
verwoest haar niet maar wacht
schem toekomst, maak ons nieuw.

Zolang nog één mens wakker blijft,
niet overmand raakt door de dood,
verwerp ons niet maar wacht
schem toekomst, maak ons nieuw.

Zolang de hoop op vrede leeft,
ook tegen beter weten in,
blus haar niet uit maar wacht
schem toekomst, maak ons nieuw.

Lezing: Mattheus 23: 1-12

Lezing: dagboekfragment van Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld, Merkstenen, pag. 138. 29 juli 1959
Nederigheid is in even sterke mate de tegenhanger van zelfvernederings als van zelfverheffing. Nederigheid wil zeggen: zichzelf niet vergelijken. Rustend in zijn eigen werkelijkheid, is het ik niet beter en niet slechter, niet groter en niet kleiner – dan iets of iemand anders. Het ik is – niets, maar tegelijk één met alles. In die zin betekent nederigheid: totale wegcijfering van jezelf.
In deze ootmoedige wegcijfering niets zijn, en toch uit de kracht van de opdracht geheel de zwaarte en autoriteit van de opdracht belichamen – dat is de levenshouding van de geroepene.
Ten overstaan van mensen, poëzie, kunst en werk alles geven wat het ik daarbij als medium tot stand kan brengen, en – eenvoudig en vrij – alles aanvaarden, wat het daarbij te beurt valt krachtens innerlijke identiteit.

Lof en kritiek, de winden van het succes en de tegenspoed, waaien over zo'n leven heen, zonder een spoor na te laten en zonder het evenwicht te verstoren.

Daarbij helpe mij God –

Muziek: "Zie je mij" van Maaïke Ouboter

Overdenking

Pianomuziek

Gedicht en gebed

Zingen: lied 362: 1 en 3

Hij die gesproken heeft een woord dat gaat,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad.
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'.

Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Zegen

Kaars doven

Zingen:

Licht dat te-rug komt. Hoop die niet ster-ven wil.
Vre- de die bij ons blijft.

Collecte bij de uitgang