

Vrijzinnigen Hatterem
17 maart 2024

Hoe gaat het verhaal verder?



Lector: Bart en Grada Schutte
Verhaal: Pauline Seebregts
Piano: Noor van Duinen

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaars

*Na een moment van stilte wordt de kaars aangestoken.
Daarop zingen we 2 x:*



Gedicht: "Leven" van Jan Willem Schulte Nordholt

Zingen: Vol van verwachting zijn we gekomen

Vol van verwachting zijn wij gekomen,
om weer te weten waartoe wij bestaan.
Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende Woord, dat opnieuw wordt geboren
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

Tijd vloeit ineen: verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herschepden de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

Samengekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

Waar het over gaat

Verhaal door Pauline Seebregts

Stilte

Muziek

Gedicht: "Leven" van Michaël Steehouder

Zingen: Dit huis is een huis waar de deur openstaat

Dit huis is een huis waar de deur o-penstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen, hun
harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waar in wat hen drijft tot her-kenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand zich inperken laat.

Doven van de kaars

Nadat de kaars is gedoofd zingen wij 2 x:

Licht dat te-rug komt. Hoop die niet ster-ven wil.
Vre- de die bij ons blijft.

Collecte bij de uitgang